

Η ΓΗ ΜΑΣ



Η Γη μας κάποτε ήταν ένας μεγάλος και άγνωστος τόπος για τους περισσότερους ανθρώπους. Σήμερα είναι ένας μικρός και γνωστός σε όλους μας χώρος, χωρίς μεγάλα μυστικά, αχαρτογράφητες περιοχές και μαγικά μέρη.

Κάποτε οι άνθρωποι ήταν λίγοι και ο πλανήτης μας φάνταζε τεράστιος, χωρίς αρχή και τέλος. Σήμερα ο ανθρώπινος πληθυσμός είναι τεράστιος και ο πλανήτης φαντάζει μικρός.

Η αλλαγή αυτή είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης και της εξέλιξης. Οι επιστήμες έλυσαν πολλά από τα προβλήματα που ταλαιπωρούσαν τους πληθυσμούς και απάντησαν σε πολλά από τα ερωτήματα και τις απορίες. Οι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια, μεγάλες πόλεις και οικισμοί υπάρχουν παντού, παρθένες εκτάσεις κατακτήθηκαν, καταπατήθηκαν και χτίστηκαν, δάση, ζώα και φυτά εξαφανίστηκαν, θάλασσες, ποταμοί και λίμνες 'μολύνθηκαν'.

Η Γη μας κινδυνεύει.....

Πρέπει να παραδεχτούμε πως η ανθρώπινη δραστηριότητα έβλαψε και βλάπτει τη Γη. Πρέπει να ομολογήσουμε πως ο εγωισμός μας, μάς οδηγεί στην καταστροφή και τον αφανισμό. Πρέπει να αλλάξουμε σκεπτικό, συνήθειες και συμπεριφορά.

Ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε είναι η ενημέρωση. Ο κατάλληλος τρόπος για να ξεκινήσουμε αυτή την αλλαγή είναι το Σχολείο.

Την Παρασκευή 03/04/2015, η εργασία των μαθητών/τριών της ΣΤ τάξης με θέμα «Η ΓΗ ΜΑΣ», παρουσιάστηκε σε μαθητές και μαθήτριες του σχολικού μας συγκροτήματος.

**Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ**







ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Οπτικοακουστικό υλικό : Βουλγαρόπουλος Γ.