

ΦΡΙΚΑΝΤΕΛΑ: Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΣΟΥΣΕ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ



Πηγή : <https://christmastheater.gr/project/frikadela/>

Την Πέμπτη 19/12/2019, οι μαθητές των Α – Γ - Δ2 κι Ε τάξεων του σχολείου μας, παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Φρικαντέλα, η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα» , του Ευγένιου Τριβιζά στο Christmas Theater.

Η Φρικαντέλα είναι μια μάγισσα, τόσο μα τόσο κακιά, που μισεί αφάνταστα όλα τα καλά. Δεν χορεύει καλαματιανό. Χορεύει μόνο κακαματιανό. Δεν τρώει ποτέ της καλαμαράκια. Τρώει μόνο κακαμαράκια. Δεν πίνει πορτοκαλάδα, μόνο πορτοκακάδα. Φυσικά δεν της αρέσουν τα παραμύθια με καλό τέλος αλλά μόνο με κακό τέλος και εννοείται ότι, πάνω απ’ όλα, μισεί τα κάλαντα. Έτσι, όταν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ακούει τα παιδιά της γειτονιάς να τραγουδάνε τα κάλαντα, γίνεται έξω φρενών. Τους κλέβει τις φωνές και τις φυλακίζει σε ροζ και γαλάζια μπαλόνια. Τα παιδιά, όμως, αποφασισμένα να βρουν τις χαμένες τους φωνες, βάζουν σε εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο.

Έτσι ξεκινάει μια σειρά από συναρπαστικές περιπέτειες, απροσδόκητες συναντήσεις και θεαματικές μεταμορφώσεις με την ξεκαρδιστική μάγισσα Φρικαντέλα, τον σπαρταριστό υπαστυνόμο Παντεσπάνη, τον τετραπέρατο πιτσιρίκο Σεβαστιανό Μπισμπικούκη με τη χαρούμενη παρέα του, τον Μαυρίκιο, ένα παγόνη μεταμορφωμένο σε κοράκι, τη Λουντμίλα, μια καμήλα που ήταν κάποτε ελάφι, τη Γοργόνα των Γιασεμιών, τον Γελωτοποιό των Ανακτόρων, τον Άρχοντα των Μπακλαβάδων, τους μυστηριώδεις Βεδουίνους με τα δαμασκηνά σπαθιά, το Μπαλέτο των Σκίουρων, το Χορό των Ζαχαρωτών, και το θαλασσινό Μπαλέτο των Ιππόκαμπων .







Φωτογραφικό υλικό : Λερίκου Αγγελική