

ΔΥΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ



Αν και κοντεύει η λήξη της σχολικής χρονιάς, σήμερα 04/06/2019, στα σχολεία μας έγινε κάτι πολύ σημαντικό ... Ήρθαν δύο ξεχωριστοί προσκεκλημένοι , από το **Σ.Κ.Ε.Π.** , ο Κωνσταντίνος και ο Παναγιώτης.

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι τους περιμέναμε με ανυπομονησία, μετά την πρώτη εβδομάδα του Δεκέμβρη. Ήρθαν λοιπόν και έφεραν τη βιωματική «Ολοκλήρωση» στην **Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης** : αυτή που κάναμε από τις 03-07/12/2018, οι τέσσερις εκπαιδευτικοί της Ειδικής Αγωγής του συγκροτήματος, σε όλες σχεδόν τις τάξεις.

Σήμερα, ο Κωνσταντίνος συνομίλησε με τα παιδιά των τμημάτων της Στ΄ τάξης και σε παράλληλο χρόνο και χώρο ο Παναγιώτης συζήτησε με τα παιδιά των τμημάτων της Ε΄.

Μετά τις πρώτες συστάσεις άρχισε ο διάλογος και με γλαφυρότατο τρόπο – σαν να διαβάζαμε ένα ζωντανό βιβλίο- ενημερωθήκαμε γύρω από την αναπηρία και τους αναπήρους.

Τα παιδιά ενδιαφέρθηκαν πολύ για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων με κώφωση και αυτών που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο.

Θίχτηκαν θέματα όπως, η επικοινωνία, η κοινωνία, τα συναισθήματα, η προσβασιμότητα, η διαφορετικότητα, ο ρατσισμός, η εκπαίδευση και τα διαφορετικά σχολεία , οι στάσεις, οι σκέψεις και οι συμπεριφορές, οι δικές μας μα και των άλλων, τα δικαιώματα, η ένταξη, οι θεραπείες, η επαγγελματική αποκατάσταση, ο εκφοβισμός, η βία, οι κοροϊδίες, η φιλία, η οικογένεια ...

Η ποιότητα της σύντομης επικοινωνίας μας ήταν υψηλή και τα μηνύματα βαθιά γιατί και οι δύο συνομιλητές μας, έχοντας μεγάλη εμπειρία από

ευαισθητοποιήσεις αυτού του είδους, μας έδειξαν την ειλικρινή εικόνα του εαυτού τους με σοβαρότητα και με πολύ θετική διάθεση.

Θέλουμε όλοι (παιδιά, εκπαιδευτικοί και διευθυντές) να τους ευχαριστήσουμε από καρδιάς που ήρθαν στο «σπίτι» μας και το φώτισαν με τις γεμάτες νόημα ιστορίες της ζωής τους *...

Ευχαριστούμε Παναγιώτη, Ευχαριστούμε Κωνσταντίνε ...
Χαρήκαμε πολύ! Να μας ξανάρθετε... ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ!

* Πρόσφατα διάβασα στο βιβλίο ΖΩΗ ΔΙΧΩΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ, του πρωτοπρεσβύτερου Χαράλαμπου Παπαδόπουλου, μία φράση του -ανάμεσα στις πολλές- που νομίζω πως ταιριάζει πολύ με τη σημερινή ημέρα:

«Είχα χρόνια να μυρίσω γιασεμί, μέχρι που έσκυφα επάνω στις πληγές σου.»

Κυριάκος Περβανός (Τμήμα Ένταξης 11ου Δ. Σχ. Αθηνών)





Φωτογραφικό υλικό : Κλουκίνας Λεωνίδας