

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΔΟΚΤΟΡΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑ



Παραμονές γιορτών (21-12-17) και ένα άλλο παιχνίδι (ανα)* κατασκευάστηκε και προτάθηκε από το Τμήμα Ένταξης για να τονώσει την εορταστική διάθεση των μαθητών και των διδασκόντων του συγκροτήματος.

Έτσι, ενώ το ακριβώς προηγούμενο παιχνίδι περιπέτειας -το «ΔΙΧΤΥ»- στόχευσε κυρίως στις κινητικές δεξιότητες των παιχτών που μπλέκονταν στα βρόχια του, ο Δρ. Ευτύχιος μας προκάλεσε πνευματικά, με το χιούμορ του, όπως και ψυχικά, με την ελπίδα μας για το καλύτερο αύριο!

Έπαιξε μαζί μας στο επίπεδο της «πίστης επί κλήρων»** που περιέχουν κάτι πολύτιμο για τον καθένα ξεχωριστά π.χ. αντικείμενα αξίας ή βαθυστόχαστες συμβουλές -όπως έγινε και στην περίπτωση μας με τον Μπουκαλά!

Σε ένα μικρό τραπεζάκι στην είσοδο του σχολείου παρουσιάστηκε, στο διάλειμμα, ένα λευκό κουτάκι, με την επιγραφή : «ΔΟΚΤΟΡ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ – ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΣΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ». Το κουτί έκρυβε περίπου 50 μικρά μπουκαλάκια -εξ ου και το επώνυμο του Δόκτορος... Ήταν όλα καφέ, γυάλινα, καλά σφραγισμένα και γεμάτα συμβουλές...

Κάθε ενδιαφερόμενος προσέγγιζε, λάμβανε την οδηγία να βάλει στο νου κάτι που τον απασχολεί -δίχως να το κοινοποιήσει στον Δόκτορα- κι έπειτα έπρεπε απλά να επιλέξει το «γιατρικό του»... Ήτοι να τραβήξει ένα μπουκαλάκι με την συμβουλή που του χρειάζεται.

Οι περισσότεροι παίκτες -μικροί και μεγάλοι- επισκέφθηκαν τον Μπουκαλά παραπάνω από μία φορά, έχοντας μεγάλη αγωνία για το «πρόβλημά τους» αλλά και δείχνοντας ιδιαίτερη σοβαρότητα και εμπιστοσύνη στη διαδικασία. Ήξεραν, μήπως, ότι το ΣΥΜΠΙΑΝ εκείνη τη στιγμή ΣΥΝΩΜΟΤΟΥΣΕ;!!!

Στο τέλος, όλοι, μα ΟΛΟΙ, έφευγαν με ένα φαρδύ χαμόγελο Ευτυχίας -εξ ου και το όνομα του Δόκτορος... Το πιο σημαντικό όμως ήταν πως έπαιρναν μαζί τους μία

ξεχωριστή συμβουλή... Έτσι... για να έχουν να σκέφτονται κατά τις επερχόμενες διακοπές τι ήθελε να πει ο «Κλήρος» που θα τους έκανε να είναι και να νιώθουν πιο καλά !!!

Σημειώσεις: (*) Το Παιχνίδι αυτό είχε φτιαχτεί για πρώτη φορά από το Τ.Ε. προ οκταετίας (12/2009) και είχε παιχτεί (δίχως τον Δόκτορα) σε βραδινές εκδηλώσεις στο σχολείο μας που περιελάμβαναν Παζάρι, Παιχνιδότοπο με Λαβύρινθο, Σινεμά και Γιορτινό Καφέ-Ζαχαροπλαστείο. Τότε οι «Κλήροι» ήταν οι «49 Συμβουλές μέσα σε Μπουκάλια», που επέπλεαν μέσα σε μια πραγματική Κόκκινη Λίμνη...

(**) Βιβλιογραφικά, τον ακατέργαστο πρόγονο αυτού του παιχνιδιού – τον συνάντησα στην έκδοση του Γεράσιμου Ρηγάτου «Το Τετράφυλλο Τριφύλλι – γλωσσική, πολιτιστική και λαογραφική προσέγγιση της καλής τύχης» και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο ΟΙ «ΤΥΧΕΣ» (ΚΛΗΡΟΙ). Εκεί, μέσα στο σχετικό πεζογράφημα του Νέστορα Μάτσα «Κλειστοί Ουρανοί» του 1956, περιγράφεται ένας τύπος, περιοδεύων σε λαϊκές συνοικίες, όπου με αντίτιμο «ένα μόνο φραγκάκι μοίραζε σπάταλα τις ευτυχίες και τις χαρές ... Σε ένα μικρό κουτάκι από κονσέρβα είχε τις Τύχες ...»

Τότε, ζωντάνεψαν και οι αναμνήσεις από τα Πανηγύρια της παιδικής μου ηλικίας!
Εσάς;

Κυριάκος Περβανός (Τμήμα Ένταξης)



Φωτογραφικό υλικό : Κλουκίνας Λεωνίδας