

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΣΤΟ 11^ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

Την Πέμπτη 18 Απριλίου 2013, ο μουσικός κι ερμηνευτής Γιάννης Χαρούλης , αποδεχόμενος την πρόσκλησή μας , επισκέφτηκε την Α΄ τάξη του σχολείου μας , απάντησε σε ερωτήσεις των μικρών μαθητών , τραγούδησε μαζί τους και τους έδωσε την ευκαιρία να παίξουν και οι ίδιοι λαούτο .

Η πρόσκληση αλλά και επίσκεψη του ερμηνευτή στο σχολείο μας , πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης , καθώς στην τάξη μας κατά τη φετινή σχολική χρονιά ασχοληθήκαμε με τον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό, μέσα από το αριστούργημα της Κρητικής Λογοτεχνίας του 15ου αιώνα , ποίημα του Β. Κορνάρου «Ο Ερωτόκριτος» , και προκειμένου οι μικροί μαθητές να έρθουν σε μια πιο άμεση επαφή με την Κρητική μουσική .

Αφού οι μικροί μαθητές έμαθαν την ιστορία του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας , διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο , ζωγραφίσαμε και δραματοποιήσαμε σκηνές του ποιήματος που έχουν μελοποιηθεί - «Τα θλιβερά μαντάτα» & «Το παράπονο της Αρετούσας» - και έχουν ερμηνευτεί από σπουδαίους καλλιτέχνες , όπως ο Ν. Ξυλούρης . Τέλος , τα παιδιά έμαθαν να τραγουδούν το τραγούδι «Τα θλιβερά μαντάτα» γνωρίζοντας έτσι την κρητική παραδοσιακή μουσική και τα μουσικά της όργανα , το λαούτο και τη λύρα .

**Η δασκάλα της Α΄ τάξης
Τάτση Άρτεμις**









Αρχι ελα! πανι

πίνα πι τό πι τ ο	πατάτα πα τό τα πα τ ο τ ο	έλα έ λα έ λ α	ένα έ να έ ν α	πανί πά νί πα ν ί
-------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Decorative wall elements:

- Sun: Ηη
- Swan: Ππ
- Hippo: Ιι
- Cartoon girl: Νν
- Mushroom: Μμ
- Bear: Αα
- Elephant: Εε
- TV: Υυ
- Clock: Ωω
- Row of letters: Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι





ΤΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΜΑΝΤΑΤΑ



ΜΗΛΟ ΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ



ΝΑ ΎΤΑΝΕ ΤΟ '21



Ο ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ



Ο Γ. ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ