

ΓΕΙΑ ΣΟΥ!

Είμαι ένας ΙΟΣ,
Ξάδερφος με τη Γρίπη και
το Κοινό Κρυολόγημα.



Το όνομά μου είναι Κορονοϊός

ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 11^{ΟΥ}
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑ «ΦΡΕΣΚΑ» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ & Ο ΙΟΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ*

Τ. 180 29-03-2020 με ΚΟΡΟΝΟΪΟ

0

Έχεις ακούσει για μένα!

ΝΑΙ ΟΧΙ

Και πώς νιώθεις
όταν ακούς το όνομά μου!

 Ήρεμος	 Μπερδεμένος	 Ανήσυχος
 Περίεργος	 Αγχωμένος	 Λυπημένος

Μπορώ να καταλάβω
πώς νιώθεις...



ζωγράφισέ το εδώ

...Θα ένιωθα ακριβώς το ίδιο

Μερικές φορές οι μεγάλοι
ανησυχούν όταν διαβάζουν τα νέα
ή με βλέπουν στην τηλεόραση!



ΑΥΤΟΣ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ!

2

3

Αλλά θέλω να σου πω
δυο λόγια για μένα...



για να με καταλάβεις...

Αγαπώ τα ταξίδια...



... και να πηδάω
από χέρι
σε χέρι για να πω Γεια!

Όταν πηγαίνω επίσκεψη, φέρνω...



Δυσκολία στην αναπνοή
βήχα
πυρετό

5

6

Αλλά δεν μένω για πολύ,
και σχεδόν όλοι οι άνθρωποι
γίνονται καλά!



Όπως όταν γρατσουνάς
το χνάτσό σου
που μετά περνάει!

ΓΕΙΑ! ΦΕΥΓΩ!



Μην ανησυχείς!
Οι μεγάλοι που σε προσέχουν
θα σε κρατήσουν ασφαλή,
μέσα στο σπίτι!

Τι παιχνίδια
θα παίξετε!



Και μπορείς να βοηθήσεις...

- 1
Να πλένεις τα χέρια σου
καλά με νερό και σαπούνι
Μπορείς να τραγουδάς
το αγαπημένο σου τραγούδι!
- 2
Να χρησιμοποιείς αντισηπτικό
και να το αφήνεις να στεγνώνει
στα χέρια σου
Χωρίς να τα κουνάς μέτρα μέχρι το 10
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10

7

8

9

10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΖΩΓΡΑΦΙΣΟΥΝ ΣΕ ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΝ «ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΗ ΜΑΣ ΜΕΡΑ» ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΜΟΛΙΣ ΑΝΟΙΞΕΙ ΠΑΛΙ!!!

ΠΗΓΗ: Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΓΟΝΙΟΥ) ΑΠΟ ΤΟ FACEBOOK ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΑΛΜΑ -ΑΜΕΑ» ΜΑΡ.2020/
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΑ «ΦΡΕΣΚΑ»: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΡΒΑΝΑΣ (Τ.Ε 11^Ο ΔΗΜ. ΑΘΗΝΩΝ)