



Ο Φράχτης : «Μετρώντας τις Μέρες στον τοίχο»

## ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ

«Ένα ξέρω  
ότι δεν ξέρω τίποτε...» 2

τ. 195 30-04-2020 με κορονοϊό

« Έν οίδα ότι ουδέν οίδα»

(Ρήση του αρχαίου έλληνα φιλοσόφου Σωκράτη)

### Ο ωρολογιοποιός

Λένε πως ο γερο- ωρολογιοποιός επέστρεψε στο χωριό μετά από δύο χρόνια απουσίας. Ο πάγκος του ωρολογιοποιείου του δέχθηκε μέσα σ' ένα απόγευμα όλα τα ρολόγια του χωριού, που το καθένα είχε σταματήσει σε διαφορετική στιγμή και περίμενε σε κάποιο συρτάρι του ιδιοκτήτη του.

Ο ωρολογιοποιός τα επιθεώρησε ένα ένα, κομμάτι κομμάτι, γρανάζι γρανάζι.

Αλλά μόνο ένα ρολόι μπορούσε να επισκευαστεί, εκείνο του δασκάλου. Όλα τα υπόλοιπα ήταν πια άχρηστες μηχανές.

Το ρολόι του δασκάλου ήταν κληρονομιά από τον πατέρα του και πιθανότατα γι' αυτό, τη μέρα που σταμάτησε να λειτουργεί, ο δάσκαλος στενοχωρήθηκε πολύ. Ωστόσο, αντί να αφήσει το ρολόι να ξεχαστεί στο κομοδίνο του, ο δάσκαλος κάθε βράδυ το έπαιρνε, το ζέσταινε ανάμεσα στα χέρια του, το γυάλιζε, γύριζε τους δείκτες του και το κούρδιζε μήπως και ξανάβρισκε την κίνησή του. Λες και το ρολόι ευχαριστούσε τον ιδιοκτήτη του, για λίγα λεπτά ακουγόταν πάλι το γνώριμο τικ – τακ της μηχανής. Αλλά αμέσως, σταματούσε ξανά.

Ήταν αυτή η μικρή τελετή, αυτή η σύντομη κίνηση του ρολογιού, αυτή η φροντίδα, που δεν άφησε το ρολόι να χαλάσει για πάντα.

Ήταν αυτή η διατήρηση της ψευδαισθήσης που έσωσε το ρολόι από έναν σκουριασμένο θάνατο.

**Πηγή:** ΧΟΡΧΕ ΜΠΟΥΚΑΪ, 2008, ΒΑΣΙΣΟΥ ΠΑΝΩ ΜΟΥ, ΟΡΕΡΑ, Σ. 291-292

### Γιατί βρίσκομαι εδώ;

Το βράδυ του θανάτου του ένας δερβίσης έφτασε στην πόρτα του Παραδείσου. Θαμπωμένος και τρελός από χαρά ρώτησε το θυρωρό:

- Γιατί βρίσκομαι εδώ; Μήπως επειδή προσευχόμουν πολύ όλη μου τη ζωή;
- Όχι, όχι ... του είπε ο θυρωρός χαμογελώντας.
- Μήπως επειδή νήστεψα πολλές φορές ;
- Όχι, όχι ... είσαι μακριά από την αλήθεια!
- Τότε, λοιπόν, γιατί;
- Ε! Λοιπόν θα σου πω! Μια χειμωνιάτικη νύχτα στη Βαγδάτη, μια νύχτα που έκανε πολύ κρύο, περιμάζεψες ένα εγκαταλειμμένο γατάκι και το ζέστανες μέσα στο παλτό σου. Επειδή το ξαλάφρωσες από τα βάσανά του, βρίσκεσαι εδώ, στην πόρτα του Παραδείσου!

Παραβολή των σούφι

**Πηγή :** Μύθοι για μαθητεύομενους φιλοσόφους, Πικμάλ και Λαγκοτριέρ, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2006, σελ. 27

### Ο Διογένης και οι φακές ... +

Ο έλληνας φιλόσοφος Διογένης, για τον οποίο λένε πως ζούσε μέσα σε ένα πιθάρι, είναι γνωστός για την αγάπη του για την ελευθερία και τη φύση.

Μια μέρα, ενώ έτρωγε το βραδινό του, ένα σκέτο πιάτο φακές, ο Αρίστιππος, ένας φιλόσοφος που ζούσε μια ζωή γεμάτη χλιδή, επειδή ανήκε στην αυλή του βασιλιά, του είπε με κάποια περιφρόνηση:

- Βλέπεις, αν μάθαινες να σκύβεις το κεφάλι μπροστά στο βασιλιά, δε θα ήσουν τώρα υποχρεωμένος να τρως μόνο αποφάγια όπως αυτό το άθλιο πιάτο φακές!

Ο Διογένης τον κεραυνοβόλησε με το βλέμμα και του απάντησε:

- Αν κι εσύ είχες μάθει να τρως μόνο φακές, δε θα ήσουν υποχρεωμένος να σκύβεις το κεφάλι μπροστά στο βασιλιά!

Διηγούνται πως ο μεγάλος βασιλιάς Αλέξανδρος, που θαύμαζε την ανεξαρτησία του Διογένη, πήγε μια μέρα να τον επισκεφτεί. Ο Διογένης εκείνη τη στιγμή ήταν ξαπλωμένος μισόγυμνος στον ήλιο. Ο Μέγας Αλέξανδρος τον πλησίασε και του εξέφρασε όλο το θαυμασμό του :

- Ζήτα μου ό,τι θέλεις και θα σου το δώσω! Ο Διογένης σήκωσε το κεφάλι και απάντησε:
- Πήγαινε λίγο πιο πέρα, γιατί μου κρύβεις τον ήλιο.

Λένε πως ο Διογένης είχε ένα σκλάβο που τον έλεγαν Μάνη. Μια μέρα αυτός δραπέτευσε και ο Διογένης δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου να τον γυρέψει. Όλοι οι φίλοι του απόρησαν.

- Ε, τι νομίζατε ! τους απάντησε ο Διογένης. Ο Μάνης μπορεί να ζήσει χωρίς το Διογένη και εγώ δε θα μπορέσω να ζήσω χωρίς το Μάνη; Ο σκλάβος δραπέτευσε και ο Διογένης απελευθερώθηκε !

Απόλογος του Διογένη του Κυνικού (413-327 π.Χ.) που μετέφερε ο Διογένης ο Λαέρτιος (3<sup>ος</sup> αιώνας π.Χ.)

**Πηγή:** Μύθοι για μαθητεύομενους φιλοσόφους, Πικμάλ και Λαγκοτριέρ, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2006, σελ. 46-47

### Αγαπήσεις

« Ο δε Ιησούς έφη αυτό. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εν όλη τη καρδιά σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Αυτή εστίν η πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτή. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν.»

**Πηγή :** «Εκ του Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (κβ' 15 –κγ' 39)» στην Ιερά Σύνοψιν, εκδ. Αστήρ, 1972 σελ. 305

«Γηράσκω αεί διδασκόμενος»

Γερνάω πάντα μαθαίνοντας...

(Η μάθησή μας στο επίκεντρο, ή η διδασκαλία από άλλους;)

**ΙΔΕΑ:** Κάνουμε μία λίστα, στο σημειωματάριό μας, για ό,τι μάθαμε μέσα από τις εμπειρίες της καθημερινότητάς μας και κυρίως πέρα και πάνω από το τυπικό σχολικό σύστημα; Κυριάκος Περβανάς