

# ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ

ΤΩΝ 11<sup>ΟΥ</sup> & 63<sup>ΟΥ</sup>

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ \*

4ο 01-11-2011

## **ΒΑΡΒΑΡΟ ΕΙΝΑΙ... ΝΑ ΜΗ ΣΥΛΛΟΓΙΖΕΣΑΙ ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ \*\***

**Βάρβαρο** είναι το αγαθό «ζωή» να ταπεινώνεται και να κακοποιείται.

**Βάρβαρο** είναι να μάχεσαι για το αυτονόητο.

**Βάρβαρο** είναι η πρωτόγνωρη αίσθηση των νέων σήμερα ότι αυτοί θα ζήσουν χειρότερα απ' ό,τι οι γονείς τους. Βάρβαρο είναι το μέλλον να φαντασιώνεται σαν ένα χτισμένο παράθυρο ...

**Βάρβαρο** είναι αυτό που βλέπεις στον καθρέφτη. Το είδωλό σου που δεν μοιάζει σε τίποτα με αυτό που είχες κάποτε ονειρευτεί. ...

**Βάρβαρο** είναι να μη μπορείς να μεγαλώσεις τα παιδιά σου με αξίες γιατί τρέμεις μήπως έτσι αποτύχουν στη ζωή τους. Βάρβαρη είναι η έννοια της επιτυχίας έτσι όπως σήμερα λογαριάζεται.

**Βάρβαρη** είναι η υπαρξιακή της παιδικής ηλικίας, η απουσία ελεύθερου χρόνου, η αποσύνδεση της μάθησης από τη χαρά και την έμπνευση. ...

**Βάρβαρο** είναι να είσαι ξένος σε μια ξένη, αφιλόξενη χώρα και να προσπαθείς να πείσεις ότι δεν είσαι εχθρός. Βάρβαρος είναι ο μηχανισμός κατασκευής αποδιοπομπαίων τράγων, η αναγόρευση φανταστικών εχθρών προκειμένου να εστιαστούν επάνω τους τα δεινά της δικής σου ζωής. ...

**Βάρβαρη** είναι η θυσία των ανθρωπίνων σχέσεων υπό το βάρος των υποχρεώσεων και των ευθυνών. Η θυσία της σκέψης και της δημιουργικότητας στη διεκπεραίωση της κάθε μέρας. «Να πράττω. Να μη σκέφτομαι. Αλλιώς πάω χαμένος». Η σκέψη ένα εμπόδιο. ...

**Βάρβαρο** είναι η αμεριμνησία να είναι μόνο προνόμιο των νεογέννητων.

**Βάρβαρο** είναι να θυσιάζεται η μητρότητα. «Θέλω να κάνω παιδιά όμως πώς να τα μεγαλώσω;» ...

**Βάρβαρο** είναι να χρειάζεται κάθε πρωί να καταπίνεις ένα παχουλό βατράχι για να συνηθίσεις την αηδία της μέρας που σε περιμένει.

**Βάρβαρη** είναι η αδυναμία εξεύρεσης και υπεράσπισης ενός άλλου μοντέλου ατομικής ύπαρξης και συλλογικής συνύπαρξης. ...

\*\*απ' το βιβλίο «Το μέλλον ανήκει στην έκπληξη» της ψυχολόγου Φωτ. Τσαλίκου, Καστανιώτης, 2011



## **ΓΟΝΕΙΣ: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΧΟΛΗ!**

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων, που οργανώνονται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενήλικων, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, είναι η στήριξη των γονέων, των εκπαιδευτικών και όλων των ενδιαφερόμενων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο **ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ** και προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Σκίτσο από «ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ», Διόπτρα, 2010



### **ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011**

Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή
<b>31/10</b> Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης	<b>1</b> Καλό μήνα!	<b>2</b> <b>6-9 Σχολή Γονέων</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>14</b> Π. Ημέρα κατά του Διαβήτη	<b>15</b>	<b>16</b> Διεθνής Ημέρα Ανεκτικότητας	<b>17</b> <b>ΕΠΕΤΕΙΟΣ Πολυτεχνείου</b>	<b>18</b>
<b>21</b> Π. Ημέρα Χαιρετισμού	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b> Π. Ημέρα για Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
<b>28</b> Π. Ημέρα Αγοραστικής Αποχής	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>1/12</b> Π. Ημέρα κατά του AIDS	<b>2/12... Σαβ. 3/12</b> : Π. Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

**ΕΛΑΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ, ΤΕΤΑΡΤΗ 2-11-11,  
6-9, ΣΤΑ 152 & 44 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ & ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ 57-59**

**«Το να γίνει κάποιος γονιός είναι εύκολο, το να είναι Γονιός, όχι!»**

\*ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ